

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
ΓΡΑΨΑ
ΚΕΝΤΡΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ

Κορυφαίοι
στα Πτυχία!

ΑΓΓΛΙΚΑ
ΓΑΛΛΙΚΑ
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ
ΙΤΑΛΙΚΑ
ΙΣΠΑΝΙΚΑ

Βρείτε μας στο Facebook

Πλ. Β. Κατράκη 2, Γλυφάδα - Τηλ.: 210 9681490

Ο ΠΑΛΜΟΣ ΣΑΒΒΑΤΟ 20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΤΟΠΙΚΗ Τ η ς : γ λ υ φ Δ Δ Δ Σ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

ΕΤΟΣ 21ο · ΑΡ. ΦΥΛΟΥ 1010 · ΕΚΔΟΤΗΣ: ΔΗΜ. ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ · ΓΡΑΦΕΙΑ: ΓΡΗΓ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ 13 - 166 75 ΓΛΥΦΑΔΑ · Τ.Ο. 70326 · ΤΙΜΗ ΦΥΛΟΥ: 0,30€ · ΚΩΔΙΚΟΣ: 1015

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ: ΑΛΙΜΟΥ - ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΓΛΥΦΑΔΑΣ - ΒΟΥΛΑΣ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ - ΒΑΡΗΣ



Ήχοι και Απόηχοι
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ
Να γιατί έχασε η Ελλάδα το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης
Από τον Δημ. Καραπάνο
Σελίδα 6

Διαβάστε σ' αυτό το φύλλο

ΑΛΙΜΟΣ:
Στα γρανάζια της Λαϊκής Αγοράς
Σελίδα 3

Η «κάλπη» λίστα με τα ηχηρά ονόματα του Δήμου Αλίμου
Σελίδα 3

Άμεσο ξεκαθάρισμα για τους Δημάρχους που περιέχονται στις λίστες ζητά η Ένωση Δημάρχων Αττικής
Σελίδα 3

ΒΑΡΗ ΒΟΥΛΑ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ
Δυσπιστία για τις «γέφυρες» που στήνει ο Δήμαρχος Του Γιώργου Λαουτάρη
Σελίδα 5

Κοινωνικά Φτερουγίσματα
Ο νέος αντιμετώπις με τον «όμορφο» κόσμο της παραίσθησης
Γράφει η Χαρμπίτα Ιωάννα, Κοινωνιολόγος, εργαζόμενη σε Βοήθεια στο Σπίτι
Σελίδα 7

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ:
Απάντηση της Περιφέρειας Αττικής και του Περιφερειάρχη, Γ. Σγουρού, στην ερώτηση 31 Βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας σχετικά με το κόστος τους Προγράμματος Τουριστικής Προβολής
Σελίδα 13

Νότιος: ένας νέος χώρος τέχνης για όλους
Σελίδα 15

Η αθλητική κίνηση της εβδομάδας
Σελίδα 17

Αλλαγή τοπίου στην παραλία της Βάρκιζας
Συνεχίζεται η υλοποίηση του σχεδιασμού της Δημοτικής Αρχής για αναβάθμιση της παραλίας
Σελίδα 22

«Ο ΠΑΛΜΟΣ» στο διαδίκτυο...
<http://palmosgl.blogspot.com/>

Ένα μήνυμα με πολλούς αποδέκτες



ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΝΕΙ ΤΑ ΙΔΙΑ ΣΑΠΙΑ ΥΛΙΚΑ

• Μια συνομιλία του νέου προέδρου της ΕΔΗΚ κ. Σταύρου Καράμπελα με τον εκδότη του «ΠΑΛΜΟΥ» κ. Δημήτρη Φιλιππόπουλο

Η 9η Μαρτίου 2012 υπήρξε ημερομηνία καθοριστικής σημασίας τόσο για την ΕΔΗΚ όσο και για τον Σταύρο Καράμπελα ο οποίος και επίσημα ανέλαβε μετά την ολοκλήρωση του 3ου Συνεδρίου της ΕΔΗΚ, την προεδρεία του κόμματος. Με προκατόχους του τον Γιάννη Ζιγδη και τον Νεοκλή Σαρρή αισθάνεται μεν «βαριά» τη θέση του προέδρου, είναι έτοιμος δε να συνεχίσει την δράση του κόμματος μαζί με όλα τα μέλη που το στηρίζουν.

Η Ένωση Δημοκρατικού Κέντρου μπορεί να συνεργάστηκε στις δύο τελευταίες εκλογικές αναμετρήσεις με τον ΣΥΡΙΖΑ όμως όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο κ. Καράμπελας πρόκειται για «εκλογική συνεργασία και όχι για συνεργασία προσχώρησης». Με λύπη του αναφέρει ότι «ο κόσμος ούτε και σε αυτές τις εκλογές είχε όραμα. Θέλαμε να τιμωρήσουμε αλλά δεν ξέραμε τι θέλουμε να μας συμβεί. Το μεγαλύτερο πρόβλημα της Ελληνικής κοινωνίας είναι ότι λείπει η μεγάλη ιδέα που θα

στρατεύσει το σύνολο του Ελληνικού λαού σε μια κατεύθυνση». Μερίδιο ευθύνης ρίχνει πέραν της παιδείας και στα ΜΜΕ. «Αυτή η τηλεόραση που με διαπλοκή φτιάχτηκε το 1989 είναι αυτή που οδήγησε την ελληνική κοινωνία να μην έχει ηθικές αξίες και πρότυπα. Δεν είναι δυνατόν το κάθε παιδί να ξέρει την οποιαδήποτε μικροτυχία τραγουδίστρια και να μην ξέρει ποιος ήταν ο Αλέκος Παναγούλης», αναφέρει με πικρία.

Η συνάντηση που έγινε με τον εκδότη του ΠΑΛΜΟΥ κ. Δημήτρη Φιλιππόπουλο δεν είχε τίποτα το άκρωτο τυπικό, με τυποποιημένες ερωτήσεις και χλιοσειωμένες απαντήσεις. Αντιθέτως, εξελίχθηκε σε μια γνωριμία μεταξύ του νέου προέδρου της ΕΔΗΚ και των αναγνωστών του ΠΑΛΜΟΥ όπου επώθησαν καίρια ζητήματα που απασχολούν τον κάθε πολίτη χωριστά αλλά και το σύνολο των πολιτών της χώρας. Η εκτενής συζήτηση δημοσιεύεται σε δύο μέρη. Απολαύστε το πρώτο μέρος στις σελίδες 8-9.

Πηνελόπη Ρομποτή, MSc.
Ψυχολόγος - Ψυχοθεραπεύτρια

π ν ο η

Κέντρο Συμβουλευτικής, Ψυχολογικής Στήριξης & Διαπροσωπικής Νευροβιολογίας Πρόληψη - Διάγνωση - Θεραπεία
Ξεκίνησαν οι Νέες Ομάδες*!!!

- Ομάδα Αυτογνωσίας
- Η Αυτοεκτίμηση "Ανακαλύπτοντας Ξανά τον Εαυτό σας"
- Ομάδα Ψυχοθεραπείας
- "Ανακαλύπτοντας τις Κρυφές Πτυχές του Εαυτού μας"
- Εργαστήρι Σχέσεων
- "Χτίζοντας τη Συναισθηματική Σχέση με τα Παιδιά μας"
- Ομάδα για νέες και μέλλουσες μαμάδες
- Ο Ασφαλής Δεσμός"

* περιορισμένος αριθμός θέσεων

Ευαγγελιστριάς 2 Τηλ. 210 89 52 008
Γλυφάδα 16874 697 20 91 907
rene@otenet.gr www.pnoaththerapy.com
Facebook: PNOI Psychotherapy Center



Σταύρος Καράμπελας

Πρόεδρος Ένωσης Δημοκρατικού Κέντρου

«Ούτε και σε αυτές τις εκλογές είχαμε όραμα. Θέλαμε να τιμωρήσουμε αλλά δε ξέραμε τι θέλουμε να μας συμβεί»

Η Ένωση Δημοκρατικού Κέντρου είναι μια παράταξη που συνεργάστηκε και στις δύο τελευταίες εκλογικές αναμετρήσεις που έγιναν στην Ελλάδα το Μάιο και τον Ιούνιο του 2012 με τον ΣΥΡΙΖΑ, αν και είναι ένα κόμμα με μεγάλη ιστορία και με καίρια σημασία στην πολιτική σκηνή της χώρας. Ο Σταύρος Καράμπελας μετά την απόλυση του προηγούμενου προέδρου της ΕΔΗΚ, του καθηγητή Νεοκλή Σαρρή, ανέλαβε την προεδρία κατόπιν του 3ου Συνεδρίου που έλαβε χώρα στις 9 Μαρτίου 2012 και εκεί από την πλειοψηφία των μελών αποφασίστηκε να ηγηθεί του κόμματος ως ο πλέον κατάλληλος. Μέσα από τη συνομιλία που ακολουθεί θα διαπιστώσετε πως δεν πρόκειται για μια τυπική συνάντηση με τυποποιημένες ερωτήσεις. Αντιθέτως, πρόκειται για μια γνωριμία μεταξύ του νυν προέδρου της ΕΔΗΚ κ. Σταύρου Καράμπελα και των αναγνωστών του «ΠΑΛΜΟΥ».

Συνομιλία με τον εκδότη Δημήτρη Φιλίππου.



Ποιος είναι ο ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ:

Γεννήθηκε στην Πετρούπολη τον Ιούλιο του 1973. Εντάχθηκε στη νεολαία της Ε.Δ.Η.Κ. το 1989 και έγινε Πρόεδρος της οργάνωσης στις 13.8.1993. Υπήρξε στενός συνεργάτης του Προέδρου του κόμματος Γιάννη Ζιγδη, από το 1991 μέχρι την απώλειά του, καθώς και του διαδόχου του, Καθηγητή Νεοκλή Σαρρή. Εξελέγη Πρόεδρος της Ένωσης Δημοκρατικού Κέντρου από το 3ο Συνέδριο της 9ης Μαρτίου 2012, έχοντας στο παρελθόν υπάρξει μέλος της Εκτελεστικής Γραμματείας, Οργανωτικός Γραμματέας και Γενικός Γραμματέας του Κόμματος. Σπούδασε Πολιτικές Επιστήμες και Δημόσια Διοίκηση στο Πάντειο Πανεπιστήμιο και είναι υποψήφιος Διδάκτωρ του Τμήματος Κοινωνιολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου στον Τομέα της Νεοελληνικής Κοινωνίας. Εργάστηκε ως στέλεχος ιδιωτικών εταιρειών σε θέσεις διοικητικού ενδιαφέροντος και επικοινωνίας, αλλά και ως υπεύθυνος επικοινωνίας του Πολιτιστικού Ιδρύματος Δωδεκανήσου «Κλεόβουλος ο Λίνδιος». Σήμερα αρθρογραφεί επαγγελματικά και είναι μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας.

Διετέλεσε δε ιδρυτικό μέλος και εκλεγμένος πρόεδρος για δύο θητείες του Εθνικού Συμβουλίου Νεολαίας (Ε.Σ.Υ.Ν.) από το 2001 έως και το 2003.

δε θα θυσιάζαμε πάρα πολλά πράγματα. Τη συνεργασία με το ΚΚΕ τη θεωρούσαμε αδιανόητη, διότι δε θα υπήρχε απειλοκή της χώρας από το μνημόνιο. Το να συνεργαστούμε με τους Ανεξάρτητους Έλληνες θεωρούσαμε ότι ήταν κάτι πολύ δεξιότερο από εμάς. Συνεργαστήκαμε με το ΣΥΡΙΖΑ επειδή διασφάλιζε την παραμονή στην Ευρώπη και τη μάχη εντός Ευρώπης για μια άλλη κοινωνική προσέγγιση. Είναι εκλογική συνεργασία και όχι συνεργασία προσχώρησης. **[Π]: Δεν είναι συνεργασία αρχών;** **Σ.Κ.:** Είναι συνεργασία αρχών στο πλαίσιο της διακήρυξης για την αντημνημονιακή προσέγγιση στα πράγματα. Δηλαδή ναι στο Ευρώ αλλά υπέρ των πολιτών και όχι υπέρ των τραπεζών. **[Π]: Έχετε μετανιώσει για αυτή σας την επιλογή;** **Σ.Κ.:** Όχι, δεν έχουν αλλάξει τα στοιχεία από

τον Ιούνιο μέχρι σήμερα. Πιστεύουμε ότι οι αποφάσεις που παίρνονται από το ΠΑΣΟΚ και τη ΝΔ με τη συμπαράσταση της ΔΗΜΑΡ δε θα οδηγήσουν σε έξοδο από την κρίση. Τα πράγματα θα χειροτερεύουν. Θεωρούμε ότι δεν πληρώνουν οι έχοντες και κατέχοντες αλλά οι μισοσυντηρητικοί, οι συνταξιούχοι, ο δημόσιος τομέας και αυτό δε μπορεί να αποδώσει. Ο κόσμος έχει φτάσει στα όρια του. Ολιγοί να βάλω καλοντυμένους ηλικιωμένους ανθρώπους να ψάχνουν στα ακουπιδία. Δεν το είχα δει ποτέ. Κάποιος φταίει λοιπόν γι' αυτό. Όταν παίρνεις από το συνταξιοχό μέρος της σύνταξης, όταν τον δυσκολεύεις να κλείσει ραντεβού μέσω του ΕΟΠΥΥ και υποχρεώνεται να πληρώσει την επίσκεψη στο γιατρό που θα οδηγήσει αυτό; Ηδη οι αυτοκτονίες είναι σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό από ότι στο παρελθόν. Διακοπές δεν πη-

γαίνει κανείς, μια τεράστια γκάμα ανθρώπων έχει ξεχάσει τη διασκόδαση κι αν αντιστέκεται κάτι είναι το φαγητό. Μέχρι ποτέ θα αντέξει κι αυτό;

[Π]: Το βασικό σας πολιτικό στού είναι το μνημόνιο. Αν καταργηθεί το μνημόνιο τι γίνεται; **Σ.Κ.:** Αν καταργηθεί το μνημόνιο πρέπει να μιλήσουμε για μια θέση της χώρας σε νέα τροχιά παραγωγικής ανάπτυξης. Πρέπει να γυρίσουμε στην πρωτογενή μας παραγωγή να φτιάξουμε νέους αγροτικούς προσανατολισμούς που θα έχουν εξαγωγικό προσανατολισμό, βιολογικά προϊόντα, που θα αξιοποιηθεί η ιδιαιτερότητα της ελληνικής γης. Π.χ. το ελαιόλαδο της Πελοποννήσου, αντί να εμφανίζεται με την καθοδήγηση του κράτους, πωλείται χύμα στην Ιταλία σε εξευτελιστικές τιμές και εισάγεται από τους Ιταλούς σε όλο τον κόσμο ως εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο. Αυτό δεν είναι αυτοκτονικό; Τις ντομάτες μας να μη μπορούμε να τις εξάγουμε στο εξωτερικό και οι άνοστες ολλανδικές να συντελούν τα μέγιστα στο συνάλλαγμα της Ολλανδίας; Η Ολλανδία είναι περίπου ίσου μεγέθους με την Ελλάδα κι όμως το 50% των εισοδημάτων της από τις εξαγωγές είναι αγροτικά προϊόντα. Η Ολλανδία που δεν έχει ήλιο, που δεν έχει το ίδιο έδαφος, τα ίδια προϊόντα με εμάς να έχει το 50% των εισοδήματός της από τις εξαγωγές της αγροτικής της παραγωγής και δεν μπορούμε εμείς; Έχουμε εγκαταλείψει τη γη και φυτεύουμε φωτοβολταϊκά; Πρέπει να δούμε τη ναυτιλία μας, τον τουρισμό μας, πράγματα που δεν σκέφτεται η κυβέρνηση.

[Π]: Αυτό δε μπορεί να γίνει. Όταν μπήκαμε στην Ευρωπαϊκή ένωση μπήκαμε σε ποσοστά. Π.χ. το ελαιόλαδο της Ελλάδας πρέπει να μειωθεί τόσο, γιατί πρέπει να πουληθεί το ελαιόλαδο της Ισπανίας. Κλπ. Αν πούμε ότι θα κάνουμε μια άλλη παραγωγή θα πρέπει ή να αλλάξει η συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης - κάτι τρομερά δύσκολο, ή να βρούμε.

Σ.Κ.: Υπάρχουν δυο παράμετροι όμως. Με την ίδια ποσότητα είναι διαφορετικά να μιλάμε για χύμα προϊόν και διαφορετικά να μιλάμε για τυποποιημένο. Δηλαδή η ίδια ποσότητα ελαιόλαδου αν εξάγεται χύμα στην Ιταλία είναι διαφορετικό από το να εξάγεται εμφιαλωμένο, είναι πολλαπλάσια η αγοραστική αξία και το κέρδος του παραγωγού. Δεύτερον υπάρχουν και προϊόντα εκτός ποσοτώσεων π.χ. για την τομάτα. Προϊόντα όπως η Μαστίχα Χίου, ο κρόκος Κοζάνης έχουν αποδείξει ότι είναι προϊόντα που χωρίς επιχορήγηση από την Ε.Ε. μπορούν να αποφέρουν κέρδος στον αγρότη. Υπάρχει περίπτωση παραγωγού στην Κρήτη που έφτιαξε τσάι από τα φύλλα ελιάς και το εξάγει στην Ιαπωνία. Μπορούμε να βρούμε τους τρόπους εκείνους που θα ξεπεράσουμε τους κανονισμούς και θα φέρουμε πλούτο στον αγρότη και στη χώρα.

[Π]: Άρα πρέπει να αλλάξει ο αγρότης.

Σ.Κ.: Με την καθοδήγηση του κράτους πρέπει να αλλάξουμε την νοοτροπία των αγρότων.

[Π]: Θα δυσκολέψει το έργο σας. Τι έχετε να πείτε για αυτό;

Σ.Κ.: Εγώ, ως μαθητής του μπαρμπα Γιάννη Ζιγδη θυμάμαι πάντοτε που μας έλεγε ότι η αλλαγή νοοτροπίας είναι η απαραίτητη συνθήκη για να επιβιώσουμε στο πλαίσιο της ΕΟΚ τότε, Ε.Ε. σήμερα. Αν η σημερινή κρίση δε μας εδείξε ότι δε μπορούμε να ζούμε χωρίς μέτρο και λογική, τότε δε μπορεί να μας το δείξει με πίπτα. Πιστεύω ότι ο Λαός πλέον έχει καταλάβει. Κι αν τώρα έχουμε μια σοβαρή κυβέρνηση η οποία δεν κοιτάει να διαπλακεί με τους αγρότες, με τους εργάτες και το βάλει σε μια βάση το πρόγραμμα συγκεντρωτικής παραγωγής τότε θα πρέπει να συνασπιστούμε οι αγρότες όλης της Πελοποννήσου σε έναν συνεταιρισμό.

[Π]: Γίνεται αυτό στην Ελληνική πραγματικότητα;

Σ.Κ.: Βεβαίως και γίνεται. Αν υποσχεθείς στον αγρότη ότι θα βγάλει αρκετά χρήματα για να ζήσει την οικογένειά του θα πρέπει να καταλάβει ότι αυτό είναι το όφελός του. Γιατί θα πρέπει λοιπόν να συμβαίνει αυτό στο εξωτερικό και εδώ να μην το αντιλαμβάνομαστε.

[Π]: Αν γίνει αυτό θα πρέπει ο αγρότης τώρα

// Το μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης
® Φ πέραν της παιδείας τον έχει
η τηλεόραση. Αυτή η τηλεόραση που με
διαπλοκή φτιάχτηκε είναι αυτή που οδήγησε
την ελληνική κοινωνία να μην έχει ηθικές
αξίες και πρότυπα. Δεν είναι δυνατόν το
κάθε παιδί να ξέρει την οποιαδήποτε
μικροτυχαία τραγουδίστρια και να μην ξέρει
ποιος ήταν ο Αλέκος Παναγούλης. **99**



Οι άνθρωποι στο κέντρο

ΕΔΗΚ ΠΥΛΑΓΚΙΟ - ΙΟΥΝΑ 1 ΓΕΜΠΤΙΟΥ 1011



που δίνει το προϊόν του σε έναν Αλβανικής καταγωγής να το πουλήσει, στην περίπτωση που αναφέρατε να το δηλώσει με παραστατικά, διαφορετικά δε φαίνεται. Δηλαδή η Ελληνική πραγματικότητα είναι πιο γενική και πιο μπερδεμένη... Έχω παρατηρήσει ότι άνθρωποι σοβαροί με διάθεση προσφοράς και με καινοτόμες ιδέες «σκονιάτουν» στην Ελληνική πραγματικότητα.

Σ.Κ.: Είναι Ελληνικό φαινόμενο γνωστό αυτό. Έχουμε συγκεκριμένη πρόταση για τη φοροδιαφυγή. Το σύνολο των εισοδημάτων του καθενός από εμάς θα πρέπει στο τέλος του χρόνου να ισούται με το σύνολο της αποταμίευσης συν τις αποδείξεις. Με αυτό τον τρόπο βάζουμε τον κάθε ένα από εμάς να σκεπτεί ελεγχό. Όταν στο τέλος του χρόνου θα σου λείπει η απόδειξη από τον υδραυλικό, το γιατρό, το δικηγόρο γιατί του έχεις δώσει μαύρα χρήματα...

[Π]: Ναι αλλά αντίστοιχα θα σου λείπει και απόδειξη του εσόδου.

Σ.Κ.: Δε μπορεί να λείπει από το μισθωτό και το συνταξιοχού.

[Π]: Αυτή τη στιγμή ακούγεται στην Ευρώπη για τις αγορές. Και μπαίνει το ερώτημα το μεγάλο ποιος είναι οι αγορές, ποιοι οι συνταξιούχοι... π.χ. υπάρχει μισθωτός που έχει 800.000 ευρώ σε ελληνικά ομόλογα, είναι ταυτόχρονα θύμα της πολιτικής του μνημονίου αλλά ταυτόχρονα είναι και θύτης. Έχει αρχίσει και μπερδεύεται το κουβάρι. Αυτή τη στιγμή ο εργαζόμενος έχει γίνει και εργοδότης, έχει γίνει και μισθωτής...

Σ.Κ.: Όταν έχουμε έναν στρατιωτικό ο οποίος σχολάζει 13.30 αλλά μετά δουλεύει ως οδηγός ταξί ή απασχολείται στο μαγαζί της γυναίκας του. Σίγουρα αυτά τα φαινόμενα πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε. Και θα τα αντιμετωπίσουμε. Και για το μισθωτό και για το συνταξιούχο που τον έχουμε δεδομένο και δε μπορεί να ξεφύγει, λειτουργεί ως «φοροεπιστράτορας» του κράτους θα αρχίσει να μειώνεται π.χ. το μισθό χρέμα και δε θα μπορείς να δαπανάς χωρίς να δικαιολογείς. Έτσι θα αντιμετωπιστεί σιγά σιγά η ψαλίδα της φοροδιαφυγής.

Η συμφωνία που προσπαθεί να γίνει τώρα για τη φορολόγηση των καταθέσεων των Ελλήνων στην Ελβετία, θα μπορούσε να γίνει σε όλες τις χώρες φορολογικούς παραδείσιους. Η γνώμη μου είναι ότι αυτοί που διαπραγματεύονται είναι και οι ίδιοι που έχουν φοροδιαφύγει στο εξωτερικό. Δηλαδή το πολιτικό προσωπικό που εκπροσωπεί τη χώρα μας και πάει να διαπραγματευτεί με την Ελβετία θέλει να καλύψει τις αμαρτίες των ημετέρων. Νομίζω ότι ο κόσμος δεν το ανέχεται πια!

[Π]: Ποιος είναι ο κόσμος;

Σ.Κ.: Είναι οι πολίτες που αποδεσμεύτηκαν από τα δυο μεγάλα κόμματα στις εκλογές του Μαΐου και λιγότερο στις εκλογές του Ιουνίου που μπήκε ο φόβος Ευρώ ή δραχμή και που

επιώθησε «κι εμείς από ποιον θα ζητάμε αύξηση»;

Σ.Κ.: Θεωρούμε ότι πρέπει να εφαρμοστεί το μοντέλο της Σουηδίας όπου οι εργαζόμενοι συμμετέχουν στη μετοχική σύνθεση της εταιρείας. Δηλαδή κάθε εργαζόμενος που προσλαμβάνεται στην επιχείρηση παίρνει ένα ποσοστό του μισθού του σε μετοχές και στην συνέχεια με την αύξηση των μετοχών, ένα ποσοστό μοιράζεται στους μετόχους οπότε από ένα σημείο κι έπειτα είναι τόσο δεμένος ο εργαζόμενος με το μέλλον της εταιρείας που έχει την συνειδητή και για τις αυξήσεις και τις περικοπές. Με αυτό τον τρόπο τελειώνουμε με τον κακό εννοούμενο συνδικαλισμό. Μάλιστα εμείς θεωρούμε ότι πρέπει να είναι υποχρεωτική η εγγραφή στο σωματείο της εταιρείας. Και δεύτερον να υπάρχει ενιαίο ψηφοδέλτιο.

[Π]: Ποια η γνώμη σας να υπήρχε περιορισμός σε ένα έτος της θητείας των συνδικαλιστών;

Σ.Κ.: Εμείς προτείνουμε σε όλη την ιεραρχία από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, το Βουλευτή, το Δήμαρχο και σε όλα τα αιρετά όργανα προτείνουμε τις δυο θητείες. Έτσι περιορίζεται η οικογενειοκρατία. Υπάρχουν κακοί άνθρωποι να αντικαταστήσουν τους προηγούμενους.

[Π]: Διεθνείς Σχέσεις και Ελλάδα. Η Ελλάδα είναι σε δυο μπλοκ, στην Ε.Ε αλλά και στο ΝΑΤΟ. Ποια η θέση σας;

Σ.Κ.: Γεωγραφικά η Ελλάδα είναι σε σταυροδρόμι. Στο γνωστό μεταξύ Ανατολής και Δύσης και επιλέγουμε να είμαστε και στα δύο επί ωφελεία της χώρας και του λαού. Είμαστε το όραμα μας είναι σταθερά προσανατολισμένο στην Ευρωπαϊκή προοπτική της χώρας. Πιστεύουμε στην εννοποίηση της πολιτικής της Ευρώπης, πιστεύουμε ότι είναι λάθος μόνο η οικονομική εννοποίηση για να προστατεύεται ο λαός. Σ' αυτήν αποτελεί κομμάτι της Ευρωπαϊκής οικονομίας και η Ρωσία και θεωρούμε ότι το ΝΑΤΟ έχει ολοκληρώσει το ρόλο του. Το ΝΑΤΟ ήταν το αντίπαλο δέος του σοβιετικού συνασπισμού, αυτός ο κίνδυνος έχει εκλείψει και θεωρούμε ότι θα έπρεπε να έχει ολοκληρώσει την πορεία του. Δε λέμε να φύγει η Ελλάδα από το ΝΑΤΟ, λέμε να παροτρύνει να κλείσουν αυτή την ιστορία.

Βέβαια εμείς πάμε κι ένα βήμα παρακάτω και λέμε ότι η Ελλάδα πρέπει να έχει εξωτερική πολιτική σε τρία μέτωπα. 1. Να προωθεί τη Βαλκανική ένωση λαών που έχουν κοινή ιστορία εντός της Ε.Ε. 2. Να προωθεί τη Μεσογειακή Ένωση, λαοί που μοιραζόμαστε την ίδια θάλασσα και 3. Οι ασθενέστεροι της Ε.Ε. να συνασπιστούν εντός της Ε.Ε.

[Π]: Αυτά δεν είναι λιγάκι θεωρητικά;

Σ.Κ.: Πρώτα βάζεις το όραμα και τρέχεις να το υλοποιήσεις. Στο πλαίσιο της προηγούμενης κυβέρνησης είχα υποβάλει μια πρόταση για τη συμμαχία της ελιάς. Σε πολιτιστικό επίπεδο θα

^^ Θα σας πω μια άποψη του Γλέζου. «Τα παιδιά δεν πρέπει να παρεύδουν μπροστά στους επισήμους αηδή μπροστά στα ηρώα» Περνώντας μπροστά από τον άγνωστο στρατιώτη τιμάς τους νεκρούς που αγωνίστηκαν για την ελευθερία και τη δημοκρατία της χώρας μας

ήταν ψεύτικος. Αυτοί είναι που θα ανατρέψουν στις επόμενες εκλογές το σκηνικό και θα υποστηρίξουν τη συνεργασία του ΣΥΡΙΖΑ με τις υπόλοιπες αντιμνημονιακές δυνάμεις.

[Π]: Εν συνέχεια θα μιλούσαμε για Βιομηχανία, όμως δεν υπάρχει λόγος να συζητήσουμε κάτι που δεν θα γίνει στην Ελλάδα.

Σ.Κ.: Θα μπορούσαμε να θίξουμε την ναυπηγική βιομηχανία. Ακόμα κι αν πει κάποιος ότι δε μπορούμε να παράγουμε πλοία ανταγωνιστικότερα από τους Κορεάτες και τους Κινέζους θα πρέπει να μου εξηγήσει γιατί η Νορβηγία συναγωνίζεται την Κίνα σε παραγγελίες πολυτελέστατων επιβατηγών και εμπορικών πλοίων.

[Π]: Για μένα η απάντηση είναι ότι δυστυχώς τα αριστερά κόμματα κάνουν πολύ μεγάλη ζημιά. Έχουμε ένα μεγάλο πρόβλημα, του συνδικαλισμού. Έχουν δυο περιπτώσεις προσωπικά, τη μια την περίπτωση με την Pirelli στην Πάτρα που ο συνδικαλισμός την έδιωξε και πήγε στην Τουρκία και την Πειραική Πατραϊκή όπου όταν πήραν το εργοστάσιο και το πήγαν στην Γερμανία, πρότεινε στους εργαζόμενους να πάρουν το εργοστάσιο. Η αντίδραση όμως δεν ήταν η ανάλογη. Αντίθετως

έπρεπε να συνεννοηθούν όλες οι χώρες που έχουν ελιές. Η συνεννόηση αυτή ανοίγει τους δρόμους και για την πολιτική συνεννόηση. Σκεφτείτε το Βενιζέλο πριν από έναν ολόκληρο αιώνα που πήρε μια Ελλάδα στον Παγασικό και τον Αμβρακικό που την έφτασε. Μπορούμε και σήμερα.

[Π]: Παίζουν ρόλο οι συγκυρίες. Ανακατεύεται μεν η τράπουλα αλλά ήρθαν οι μεγάλες δυνάμεις και έβαλα έριδες εκεί που είχαν ηρεμήσει οι βαλκανικές σχέσεις. Βέβαια υπηρέτουνται σχέδια, αλλά που αποσκοπούν δεν ξέρουμε.

Σ.Κ.: Τα μικρά κράτη είναι βούτυρο στο ψωμί των ισχυρών. Η πολυδιάσπαση των χωρών και η δημιουργία μικρών κρατών, χρειάζονται «προστάτη» για να επιβιώσουν. Η λογική της Βαλκανικής συνεννόησης ακυρώνει αυτά τα προβλήματα.

[Π]: Η ισχυροί θέλουν να ακυρωθούν αυτά τα προβλήματα;

Σ.Κ.: Οχι ασφαλώς! Πρέπει να αγωνιζόμαστε. Ο Αλέκος Παναγιώλης έλεγε ο αγώνας δεν είναι μόνο για το αποτέλεσμα, είναι και για τη διαδικασία. Όταν ξέρεις ότι έχεις ηθικές αξίες,

έχεις όραμα και προοπτική αξίζει να πεθάνεις. Δυστυχώς έχουμε πολιτικούς που δεν διαπραγματεύονται. Πηγαίνουν με κατεβασμένα παντελόνια, όπως λέει και ο λαός μας. Αντι να κάτσει σε ένα τραπέζι και να διαπραγματευτεί η δική μας πολιτική πάνω ως τουρίστες στο εξωτερικό. Κάποτε αυτό πρέπει να σταματήσει.

[Π]: Ο Χατζημαρκάκης είχε ονομάσει τους Έλληνες πολιτικούς ζώπτι.

Σ.Κ.: Εγώ θα τους έλεγα ψωφοδεξί. Είμαι χαρούμενος γιατί στην ΕΔΗΚ γνώρισα ανθρώπους που έβλεπαν μπροστά. Ο Ζήνης την δεκαετία του '70 έβλεπε τι θα συμβεί 20 χρόνια μετά. Έλεγε ότι θα γίναμε οι φιλιππινέζες της ΕΟΚ. Έλεγε ο Σαρρής ότι αν δεν προσέξουμε θα δημιουργηθούν ζητήματα στη Θράκη, στο Αιγαίο, στην Κύπρο. Δεν συνέβησαν όλα αυτά σήμερα. Πρέπει κάποια στιγμή οι πολιτικοί μας κάποια στιγμή τις σπουδές που έκαναν στα μεγάλα Πανεπιστήμια του εξωτερικού να τις αξιοποιούν επ' ωφελεία του Ελληνικού λαού.

[Π]: Χρειάζονται νέοι άνθρωποι στην πολιτική;

Σ.Κ.: Δεν είναι μόνο η νεότητα το αναγκαίο στοιχείο. Υπάρχουν νέοι άνθρωποι που σκέφτονται σαν τους παππούδες τους. Έχω ζήσει στελέχη της νεολαίας ΠΑΣΟΚ και ΝΔ που είχαν ένα λόγο που δε παρέπεμπε σε συνομήλικό μου. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν χειραφετηθεί για να ανακυκλώνουν το σύστημα. Πρέπει να αλλάξει αυτό με ειρηνικά μέσα.

[Π]: Στις εκλογές αυτές...;

Σ.Κ.: Πάρα πολλά προσπάθησαν να εκμεταλλευτούν την υπόθεση του κέντρου. Ο κάθε ένας παρουσιάστηκε ότι ανήκει στον κεντρικό χώρο. Σημασία δεν έχει τι θα πει αλλά αυτό που θα προτείσεις τη χροιά έχουν. Και όλα αυτά τα σχήματα τα δήθεν εκσυγχρονιστικά κεντρώα ήταν ακριβώς ακροδεξιά, νεοφιλελεύθερα και δυστυχώς προβλήθηκαν από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Δεν μπορώ π.χ. να καταλάβω γιατί όλα τα κεντρικά δελτία ειδήσεων έβγαλαν το Τζήμερο και όχι εμένα. Ήταν του συστήματος.

Και βλέπουμε ότι διάφορα συγκροτήματα προβάλλουν αυτούς τους ανθρώπους που εξυπηρετούν τα συμφέροντα τους. Δεν είναι ότι είναι νέοι ή ότι πρεσβεύουν κάτι διαφορετικό. Ίσα ίσα ανακυκλώνουν τα ίδια σάπια υλικά.

[Π]: Πιστεύεις ότι η ελληνική κοινωνία έχει προχωρήσει ένα βήμα μπροστά;

Σ.Κ.: Θα σας πω όχι ξεκάθαρα. Το έλεγα και από την περίοδο της πλάτειας Συντάγματος. Έλεγα ότι κατέβηκαμε στην πλατεία Συντάγματος επειδή μας εθίζαν το φιλότιμο. Μαζεύτηκε μισό εκατομμύριο κόσμος χωρίς αίτημα, αποπροσανατολισμένοι, χτυπημένοι από το μνημόνιο και την καταστροφή και δεν είχαμε όραμα. Ούτε και σε αυτές τις εκλογές είχαμε όραμα. Θέλαμε να τιμωρήσουμε αλλά δε ξέραμε τι θέλουμε να μας συμβεί. Το μεγαλύτερο πρόβλημα της Ελληνικής κοινωνίας είναι ότι λείπει η μεγάλη ιδέα που θα στρατεύσει το σύνολο του ελληνικού λαού σε μια κατεύθυνση.

[Π]: Αν βγει τώρα ένας, π.χ. ο Σαμαράς και πει, κύριοι τέρμα το μνημόνιο από Δευτέρα ισχύουν οι μισθοί, οι συντάξεις, τα δώρα που ίσχυαν και την 1η Ιανουαρίου 2009.

Σ.Κ.: Τότε θα ξαναψηφίσουν ΠΑΣΟΚ και ΝΔ. Ακόμα κι αν αυτό σημαίνει νέα δάνεια... Κι επειδή με ρωτήσατε αν άλλαξε ο κόσμος θα σας πω πως δεν έχει αλλάξει. Αυτό φαίνεται και από τη χρήση των πιστωτικών καρτών. Μάθαμε να καταναλώνουμε όλα αυτά τα χρόνια χωρίς να διαχειριζόμαστε τον ελεύθερο χρόνο μας, το πνεύμα μας. Το μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης πέραν της παιδείας τον έχει η τηλεόραση. Αυτή η τηλεόραση που με διαπλοκή φτιάχτηκε το 2009 είναι αυτή που οδήγησε την ελληνική κοινωνία να μην έχει ηθικές αξίες και πρότυπα. Δεν είναι δυνατόν το κάθε παιδί να ξέρει την οποιαδήποτε μικροτυχαία τραγουδιστρία και να μην ξέρει ποιος ήταν ο Αλέκος Παναγιώλης.

[Π]: Η να μην ξέρουν τι γιορτάζουμε σε κάθε παρέλαση... Μάλιστα πρέπει να σας πω ότι είναι και πολλοί που δε θέλουν τις παρελάσεις. Αν το δούμε και από την εκπαιδευτική οπτική, υπάρχουν αρκετοί που ασελγούν στα εθνικά σύμβολα. Δε μπορείς π.χ. επειδή είμαι εκπαιδευτικός και μου έκοψαν το μισθό δε θα χαιρετίσω τον άγνωστο στρατιώτη και θα στρέψω το κεφάλι μου αλλού. Μάλιστα άμα θέλεις κάντο εσύ, αλλά σαν εκπαιδευτικός δεν έχεις το δικαίωμα να καθοδηγείς τα παιδιά έτσι... Ποια η γνώμη σας;

Σ.Κ.: Θα σας πω μια άποψη του Γλέζου. «Τα παιδιά δεν πρέπει να παρελεύδουν μπροστά στους επισήμους αλλά μπροστά στα ηρώα». Περνώντας μπροστά από τον άγνωστο στρατιώτη τιμάς τους νεκρούς που αγωνίστηκαν για την ελευθερία και τη δημοκρατία της χώρας μας. Κάθε πόλη έχει ένα ηρώο που είναι οι πεσόντες της. Θα μπορούσαν τα παιδιά να παρελεύδουν μπροστά από το ηρώο και να στρέψουν το κεφάλι δεξιά τιμώντας τους νεκρούς. Αυτό ξεχωρίζει την τιμή στην ιστορία από την τιμή στην πολιτική ηγεσία και την τιμή στους νεκρούς.

Συνεχίζεται στο επόμενο...