

## Αντίσταση και προοπτική η υποψηφιότητα Λιλλίκα

**ΚΑΤΑ** τον πλέον τραγικό τρόπο οι Κύπριοι αδελφοί μας καλούνται, στην προσεχή εκλογική αναμέτρηση, να επιλέξουν τον πιγέτη τους, βρισκόμενοι κάτω από τη δαμόκλειο σπάθη του Μνημονίου, της Κολάσεως επί της Γης...

Οι ομοιότητες με την Ελλάδα είναι κάτι παραπάνω από εμφανείς, στην Ελλάδα της πλήρως εξαρτώμενη από εξωχώριες και ταυτόχρονα νεοφιλελεύθερες δυνάμεις Δεξιά, ενώ στην Κύπρο προηγείται η αγγλόδουλη, φοβική έναντι των Τούρκων και φυσικά νεοφιλελεύθερη υποψηφιότητα Αναστασιάδη.

Στην Ελλάδα ο δικομματισμός μάζεψε τα κουρέλια του στον συνασπισμό της Τρόικας εσωτερικού, για να αντιμετωπίσει το νέο που εκφράζει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ, την ουσιαστική θέληση του λαού για ανατροπή της μέχρι σήμερα καταστροφικής πορείας. Στην Κύπρο γίνεται προσπάθεια για παράδοση εξουσίας από ένα φιλο-ανανικό πρόεδρο και έχοντα την ευθύνη για τον ερχομό του Μνημονίου, σε έναν ανανικό και άξιο διαχειριστή νεοφιλελεύθερων και αντιλαϊκών πολιτικών, για να εμποδίσουν τη γνήσια Βούληση της λογικής του «όχι» στο σχέδιο Ανάν και την αντίθεση στην επώμιση από τον λαό, των λαθών κυβερνώντων και τραπεζιτών, που εκφράζει η υποψηφιότητα Λιλλίκα. Δεν μπορώ να φανταστώ πώς οι περίφανοι Έλληνες της Κύπρου που βροντοφράνωνται «όχι» στην υποδούλωση τους στον τουρκικό φασισμό, θα επιλέξουν σε πλήρη αντίθεση με αυτούς τους αγώνες. Δεν μπορώ να ποτέψω πώς δεν θα δουν αυτές τις εκλογές ως την ευκαιρία να τημωρήσουν την πολιτική του απερχόμενου Προέδρου Χριστόφα για το Κυπριακό και συγκεκριμένα την πολιτική διμερών διαπραγματεύσεων με την τουρκική πλευρά με παραγγώριση των διεθνών θεσμών, την παράκαμψη έως «αμνίστευση» της τουρκικής εισβολής και κατοχής της Βόρειας Κύπρου, τη διαρκείς μονομερείς υποχρήσεις, την ενδοτικότητα και παθητική προσαρμογή στις συνεχώς αυξανόμενες διεκδικήσεις της τουρκικής πλευράς.

Δεν μπορώ να διανοθώ ότι θα βρεθεί στο τιμόνι της μαρτυρικής νίσου όντας άνθρωπος που επιθυμούσε και επιθυμεί τη βοσνιοποίηση και κατ' ουσίαν διάλυση της Κυπριακής Δημοκρατίας, με μια λύση τύπου Σχεδίου Ανάν, που παρέκαμψε το «ευρωπαϊκό κεκτημένο», έθετε ως ανώτατη πολιτική Αρχή της Κύπρου Άγγλους δικαστές, επέβαλλε ρατσιστικές διακρίσεις εις βάρος των Ελληνοκυπρίων, καταργούσε συνολικά την ισότητα της ψήφου μεταξύ των πολιτών και θεμελί-

ωνέ ενα δυσλειτουργικό κρατίδιο με θεσμικές διατάξεις πρωτοφανείς για οποιονδήποτε συνταγματικό χάρτη της μεταποικιακής περιόδου.

Η δενί κατάσταση της Ελλάδας και η φοβική της εξωτερική πολιτική δεν προϊδεάζουν για θετικές εξελίξεις και σπίρην στην Κύπρο. Η πιγμονική πολιτική της Τουρκίας στην περιοχή δεν επιτρέπει καμιάγελα και εξωτερική πολιτική δημοσίων σχέσεων και «καλού παιδιού». Μετά την απώλεια του μεγάλου Έλληνα Τάσου Παπαδόπουλου, δεν μπορώ να σκεφτώ άλλον άξιο συνεχιστή των αγώνων και των οραμάτων του, από αυτόν που εκείνος επέλεξε να διαχειριστεί τον κρίσιμο τομέα της εξωτερικής πολιτικής.

Η υπερκομματική υποψηφιότητα Λιλλίκα εκφράζει τις αγωνίες των Κυπρίων που μπορούν ακόμα να σκέπτονται είτε ανίκουν στην Αριστερά, το Κέντρο είτε τη Δεξιά.

Απέναντι στα μνημονιακά προσήματα που παραλλάσσουν από χώρα σε χώρα και στις μνημονιακές καλένδες στις οποίες παραπέμπεται η οικονομική ανάπτυξη, απέναντι στην εποτράτευση δεξιών και «αριστερών» διεκπεραιωτών των αντιλαϊκών μέτρων, πρέπει να αντιτάξουμε τον αγώνα του λαού στην Ελλάδα και Κύπρο για αξιοπρέπεια, δημοκρατία και προκοπή, μέσα από ένα πολιτικό πρόγραμμα εκ διαμέτρου αντίθετο με εκείνο που επιβάλλει σήμερα το ακραία νεοφιλελεύθερο πολιτικό προσωπικό στην ΕΕ.

Αδελφέ συνέλληνα της Κύπρου, η προσεχής αναμέτρηση δεν είναι μια ακόμα εκλογική μάχη, είναι η προσπάθεια του παλιού και πεθαμένου, που τόσο έντονα καταδίκασες, να επανέλθει με μανδύα εφουσαχασμού και ιδεολογικών δίλθεν αντιπαραθέσεων. Είναι η προσπάθεια του αρχαίου κατεστημένου να επιβιώσει και

να μοιράσει τις καρέκλες της εξουσίας, έτοιμο να φορέσει και το φέτι του πασά, αδιαφορώντας για το αν θα γίνουν τα παιδιά σου πρόσφυγες οικονομικοί ή πολιτικοί κάτω από την τουρκική μπότα της κατοχής.

Η απάντηση σε όσους απεργάζονται τη σκλαβιά σου, είναι η αντίσταση, το όραμα και η προσδευτική προοπτική, που γνήσια νιώθουμε να εκφράζει η υποψηφιότητα Λιλλίκα. Μην περιμένεις από κανέναν τη σωτηρία, σπάσε τα δεσμά του παρελθόντος!

\*Ο Σταύρος Καράμπελας είναι πρόεδρος της Ένωσης Δημοκρατικού Κέντρου (Ε.Δ.Η.Κ.) μέλος του ΣΥΡΙΖΑ-Ενωτικό Κοινωνικό Μέτωπο. karabelas@edik.gr

Του Σταύρου  
Καράμπελα\*



Η προσεχής  
εκλογική μάχη<sup>\*</sup>  
είναι η προσπά-  
θεια του παλιού  
και πεθαμένου,  
να επανέλθει με  
μανδύα εφουσ-  
χασμού και ιδε-  
ολογικών δί-  
λθεν αντιπαρα-  
θέσεων

”