

Πολιτικά τεχνάσματα για την απόκρυψη της αλήθειας

Με τους ισχυρισμούς της συγκυβέρνησης εναντίον του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ, ότι υποθάλλει την τρομοκρατία με βουλευτές του, ότι αντιπαλεύει την Ορθοδοξία και

Του
ΚΩΣΤΑ ΚΟΥΡΑΓΙΟΥ
Διευθυντή του Γραφείου
Τύπου της Ένωσης
Δημοκρατικού Κέντρου



ταστρέφει τη δραχμή. Ή στο 1980, που ο Γεώργιος Ράλλης, γνωστός και από την υπόθεση με τα Lacoste, κατηγορούσε τον αείμνηστο και ανένδοτο Ιωάννη Ζίγη, πρόεδρο της ΕΔΗΚ, για υποκίνηση οχλοκρατίας.

Αδυνατούν επίσης να εξηγήσουν τη διεθνή ευμενή απήκηση των ταξιδιών του Αλέξη Τσίπρα στις ΗΠΑ, στη Γερμανία, στη Λατινική Αμερική. Κάνουν σαν τα μωτρωμένα παιδάκια που δεν μετέχουν στο παιχνίδι, λες και ο ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ κυβέρνησε τα τελευταία 40 χρόνια και όχι αυτοί οι ίδιοι.

Κρίμα! Δεν διαφαίνεται, δυστυχώς, πραγματική λύπη και μεταμέλεια για την τωρινή δοκιμασία που επιβάλλουν στον περήφανο λαό μας. Βαρέθηκαν, όμως, οι Έλληνες να παρακολουθούν επί δεκαετίες το ίδιο θεατρικό έργο, με μόνη αλλαγή στους ηθοποιούς, όπως π.χ. στον ρόλο του κ. Χρυσοχοϊδη τώρα βρίσκεται επί σκηνής ο κ. Δένδιας.

As σημειωθεί, επίσης, ότι πρόσφατα, με την ύποπτη τρομοκρατική επίθεση, την οποία και καταδικάζουμε απόλυτα εκφράζοντας την χαρά μας που δεν θρηνήσαμε θύματα, έκριναν ότι για όλα φταίει ο Αλέξης Τσίπρας και οι συνεργάτες του.

Η απάντηση στο ερώτημα γιατί εξακολουθούν να παίζουν το ίδιο έργο επί δεκαετίες είναι απλή. Γιατί **ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ** να το αλλάξουν. Και δεν μπορούν, **ψυχολογικά**, γιατί έχουν εγκλωβιστεί μέσα στην αλαζονεία τους, **οικονομικά**, επειδή έχουν υπογράψει τα Μνημόνια, **πολιτικά**, γιατί δεν τους το επιτρέπουν όσοι ξένοι τους «στηρίζουν» και, αν θέλετε, **ακόμα και νομικά**, επειδή φοβούνται.

γενικά ότι ξεθεμελιώνει τη χώρα μας, γυρίσαμε, φαίνεται, στη δεκαετία του 1960, που η δεξιά ΕΡΕ κατηγορούσε τον αείμνηστο αρχηγό της Ένωσης Κέντρου, Γεώργιο Παπανδρέου, ότι κα-

Προσπαθούν λοιπόν να πετύχουν 2 στόχους: **α)** να παρατείνουν τον όποιον κυβερνητικό τους βίο και **β)** να καλύπτονται από τις εφημερίδες και τα κανάλια τους. Να έχουν, δηλαδή, για την εκλογική τους επιβίωση, **αναγνωρισιμότητα** εν όψει πιθανών πολιτικών εξελίξεων.

Παράλληλα, θέλουν να εμπλέξουν, ακόμα και λειτουργούς της Δικαιοσύνης, με τις δηλώσεις του κ. Δένδια, ότι έμμεσα, δήθεν, «διευκολύνουν αξιόποινες πράξεις», ενώ μετά την πάροδο 40 ετών παλιοκομματικής διακυβέρνησης, **ανακάλυψαν τώρα** ότι υπάρχει διαφθορά στον δημόσιο βίο και γι' αυτό προαναγγέλλουν **«αναβάθμιση»** της Ελληνικής Αστυνομίας. Παραδέχονται, λοιπόν, ότι η Αστυνομία μέχρι τώρα ήταν **υποβαθμισμένη**; Και εάν ναι, ποιοι την κρατούσαν υποβαθμισμένη; Δεν κυβερνούσε η ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ;

As μην εξωθούν, λοιπόν, την κατάσταση στα άκρα και as επιτρέψουν, επιτέλους, στον δοκιμαζόμενο λαό μας **να ελπίζει**, για να επανακτήσουμε τα δικαιώματά μας, που με τη βλαβερή τους πολιτική μας στέρησαν. Ο κόσμος ξύπνησε. Η νεολαία βράζει. Τα γηρατειά αγανακτούν. Τον λαό μας τον εξαπάτησαν, τον λεπλάτησαν και τον εξαθλίωσαν.

Γι' αυτό ακριβώς και η ΕΔΗΚ, η ιστορική και μοναδική παράταξη που εκφράζει τη γνήσια άποψη της κεντρώς ιδεολογίας, ανταποκρίνεται και πάλι στις προσδοκίες των συμπατριωτών μας και αγωνίζεται, σε πολιτική σύμπραξη, μαζί με τον ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ, για να επιτύχουμε την **ανασυγκρότηση της Ελλάδας με αξιοπρέπεια και κοινωνική δικαιοσύνη**.