



Παρέμβαση του Προέδρου της Ε.ΔΗ.Κ. Σταύρου Καράμπελα στην 3η Σύνοδο της Κ.Ε. του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ – 13-14 Απριλίου 2013 Αθήνα

Αγαπητοί Συναγωνιστές,

Ακούω από διαφόρους για συνεργασία με τον Καμμένο, τη ΔΗΜΑΡ, το ΚΚΕ και γιατί όχι με το Πασοκ και διαπιστώνω ότι ορισμένοι θεωρούν την πρωτιά δεδομένη και αναρωτιέμαι γιατί ο Αλέξης δεν πάει σε μια διπλανή αίθουσα να σχηματίσει την Κυβέρνηση...

Δεν ίναι προφανές ότι παρά την τραγική κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η χώρα μας, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ εδώ και καιρό δεν πιστώνεται τη δυσaréσκεια των πολιτών; Μόνο εμάς ανησυχεί αυτή η κατάσταση ή μόνο εμείς την διαπιστώνουμε;

Για να μπορέσει να βρεθεί το σχήμα σε τροχιά ανόδου, **θα πρέπει να πείσουμε τον Ελληνικό λαό ότι έχουμε ένα πλήρες σχέδιο εξόδου από την κρίση και να ξεχάσουμε ανόητα τεχνάσματα του τύπου “δεν λέμε το σχέδιό μας για να μην το μάθει η τρόικα”**. Με τρόμο πχ είδα τον Αλέξη στον Παπαγελά να απαντά στην ερώτηση αν γνωρίζουμε το κόστος την επιστροφής του βασικού μισθού στα επίπεδα προ κρίσης, και να απαντά “ασφαλώς και το γνωρίζουμε” χωρίς φυσικά να πει έναν έστω και κατά προσέγγιση αριθμό. Οι πολίτες δεν είναι ανόητοι πλέον...

Αλλά και πέρα του συγκεκριμένου σχεδίου ανασυγκρότησης πρέπει να πείσουμε τους συμπολίτες μας ότι διαφέρουμε ουσιαστικά από αυτούς που ερχόμαστε να αντικαταστήσουμε. Δηλαδή **να αποδείξουμε με την μέχρι τώρα πολιτεία μας ότι δεν μας αγγίζει η οικογενειοκρατία και η ευνοιοκρατία που χαρακτηρίζει το δικομματισμό και μας οδήγησε στο σημερινό χάλι.**

**Πρέπει να κάνουμε σημαία μας το ήθος και να υποστηρίξουμε ουσιαστικά την πολιτική υπευθυνότητα και αξιοκρατία.** Προσωπικά έχω κουραστεί να βλέπω συγκεκριμένα πρόσωπα στις τηλεοράσεις αλλά και στη Βουλή. Η δέσμευση για δύο θητείες των στελεχών μας μοιάζει να στοιχειώνει και κάθε φορά που αλλάζει ο τίτλος του σχήματος, οι δύο θητείες να ανανεώνονται. **Υπάρχουν πρόσωπα που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή εδώ και είκοσι χρόνια και δεν σκέφτονται ότι μπορεί να υπάρχουν και άλλα ικανά στελέχη να τους αντικαταστήσουν.** Κατά τις πρόσφατες εκλογές στις Νομαρχιακές Οργανώσεις είδαμε στις περισσότερες περιπτώσεις την μετονομασία της Νομαρχιακής του Συνασπισμού σε Νομαρχιακή του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ και σε μία περίπτωση άφησαν εκτός γραμμής νέο εκλεγέντα επειδή όπως του είπαν αυτό ήταν το μειονέκτημά του, ότι ήταν πολύ νέος!

Το ζήτημα του Ήθους που πρέπει να μας χαρακτηρίζει βρίσκεται κρυμμένο σε

πολλά σημεία και αυτά τα σημεία είναι ορατά στους πολίτες. Έχοντας τόσα παραδείγματα από το παρελθόν σε διεθνές και εθνικό επίπεδο και ειδικά με το παράδειγμα του Πασοκ, αναρωτιέμαι γιατί διατηρούμε κακές συνήθειες.

*Η ΕΔΗΚ θεωρεί ότι δεν είναι αποδεκτό να υπάρχουν επαγγελματικά στελέχη του φορέα που ταυτόχρονα να είναι και μέλη των ανώτατων καθοδηγητικών οργάνων. Αυτά τα στελέχη που χτίζουν σήμερα μια κομματική γραφειοκρατία θα μετακομίσουν αύριο στην κρατική μηχανή. Αυτό θέλουμε; Αυτό ελπίζει από εμάς ο κόσμος;*

Ικανά και άξια στελέχη, δεν θα κρίνω το έργο τους εδώ, αλλά είναι ανάγκη να είναι και μέλη της Κεντρικής Επιτροπής; Ας επιλέξουν έναν από τους δύο ρόλους. Η ΕΔΗΚ προτείνει επισήμως σήμερα την παραίτηση των επαγγελματικών στελεχών που είναι και μέλη της ΚΕ. Και ελπίζει ότι στην λήψη της σχετικής απόφασης θα απέχουν από την ψηφοφορία.

*Τέλος, όσον αφορά τα ζητήματα του Συνεδρίου επαναφέρουμε τις προτάσεις μας και ζητούμε να υπάρξει ποσόστωση 10% σε όλα τα όργανα του κόμματος νέων κάτω των 30 ετών καθώς και ποσόστωση 10% σε όλα τα όργανα του κόμματος κληρωτών. Θα πρέπει επιτέλους να αποδείξουμε με αυτόν τον τρόπο ότι όντως τα μέλη είναι ισότιμα μεταξύ τους και δεν υπάρχουν στεγανά μηχανισμών και ιδιαίτερων προσόντων που αποκλείουν τους απλούς αγωνιστές από τα σαλόνια.*

Σας ευχαριστώ!